



de stem van christelijke ouders

Hierbij tekenen we als ROV- de stem van christelijke ouders- bezwaar en protest aan tegen het voorstel voor de Wet toezicht informeel onderwijs. Dit wetsvoorstel is een bedreiging voor de vrijheid van godsdienst, geweten en vereniging en de vrijheid van onderwijs.

Zoals de wettekst nu luidt overschrijdt deze in alle opzichten een grens en is daarmee in potentie gevaarlijk voor de rechtstaat. Inderdaad is het oproepen tot geweld en het bedreigen van de democratische rechtstaat ontoelaatbaar, maar deze moet niet worden aangepakt door een wet die in potentie kerken, jeugdverenigingen, zondagsscholen en andere verenigingen en verbanden waar aan vorming gedaan wordt onder overheidstoezicht stelt. Klassieke grondrechten en vrijheden worden hierdoor op ontoelaatbare wijze aangepakt, waarmee binnen de democratische rechtstaat van Nederland een historische grens wordt verlegd,

Het is zeer goed denkbaar dat met deze wet in de hand de overheid ooit zal oordelen dat bepaalde uitingen van geloof en godsdienst discriminatoir zijn. Maar het is juist de tolerantie tegenover andersdenkenden die het hart vormt van de rechtstaat met zijn klassieke grondrechten en vrijheden. .

Ouders willen hun kinderen (laten) onderwijzen in de lijn van hun (christelijke) overtuiging. Als dat niet meer mogelijk is zonder overheidstoezicht, of als dat aan overheidsingrijpen onderhevig is, dan is de rechtstaat in gevaar! Let wel: Alle kinderen en jongeren zijn welkom op de jeugdclubs en de zondagsscholen. Het gaat er niet om onze kerkelijke activiteiten af te schermen. Maar het gaat om de principes die door deze wet geschonden worden, daar waar de overheid met een oordeel en met sancties het privé domein betreedt..

Onze dringende oproep is om te voorkomen dat deze wet een mechanisme wordt waarmee het onderwijs van religieuze overtuigingen onderdrukt kan worden op basis van wat de overheid of de meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt.

De organisaties die informeel onderwijs aanbieden zijn zelf verantwoordelijk. Mocht er toch een vermoeden van misstanden zijn, dan kan de politie komen kijken en indien nodig verdere actie ondernemen. Met andere woorden: dan is het strafrecht aan zet, en niet de Onderwijsinspectie.